

Fortsat turforløb.

Videre til Arla Mejeri, ned til Mølleåen. Ved åen går der en sti til venstre til Mølløsøen og shelteren, hvor man kan tage sig et hvil. Branderup er en gl. stationsby med tidligere vandmølle fra Chr. 4. tid. Hvis man ønsker en lidt kortere tur kan man dreje til venstre ad Bovlund Nymarksvej til Bedstedvej ad en køn snoet vej, men så går du glip af Bovlund. Ellers fortsæt ad Bovlund Bjergvej til Bovlund. Igen har vi en sø på højre side, neden for skrænten inden vi kommer til Bjerggården. Adgangsvej ved Sø skiltet.



I Bovlund passerer man Frimenigheds kirken, Bovlund Plovfabrik og en super god udsigt mod syd. Giv dig god tid til at gå ind bag ved Bovlund Forsamlingshus, og se Friluftsscenen. Her er der et rigt teaterliv. Fortsæt gennem Bovlund til Bedstedvej og drej til venstre mod Agerskov og tilbage til Agerskov Kro.

Hvilepladser på turen.



Shelter i Kirkeskoven!



Den gamle Banegård i Branderup



Shelter ved Mølløsøen, beliggende ved Branderup Mølle og Smedebækken.

Cykeltur til Branderup

Og Bovlund

Lån en cykel gratis og tag madkurven med, Spørg i receptionen.



God tur i vores fælles natur!

Ruten: Agerskov – Branderup – Bovlund – Agerskov. En tur på 10 km.

Man kører fra kroen ad Præstegårdsvej, forbi den Kristne Friskole, Syd Energi og Præstegården. Drejer til højre ad Elvej og drejer til venstre ad Tingvej og fortsætter til Branderup Kirkeskov, hvor man kan nyde sin medbragte madkurv, i den hyggelige shelter i skoven, hvor spætten ofte høres. Man kan også gå en tur gennem skoven op til kirken.



Fortsæt til Branderup og dreje til venstre ad Sandbjergvej, eller køre lige ud ad Tingvej hvor man kommer forbi Friskolen og Børnehuset og dreje til venstre ad Friskjærvej ned gennem byen. Fra Smedegade kan man tage en lille afstikker til venstre ad Fyrvænget for at se den nyanlagte sø og bålhytte. Her er Branderup Bypark planlagt og flere byggegrunde er til salg. Fortsæt ad Branderup Bygade forbi den gl. Købmandsgård, "Frem".

Branderups natur og terræn skyldes istiderne.

Naturen omkring Branderup bliver flere steder betegnet som meget unik. Vi har næsten det hele, fra istidernes udformning af landskaberne i Sønderjylland. Vi har Bakkeøerne Tofflund og Geestrup som er den største i vores område. Morænebakkerne Branderup, Rurup, Agerskov, Muspyt og Bovlund. Smeltevandsslugter, Branderup Kådner, og ved Bjerggården, Bovlundbjergvej 8 ligger der en dyb smeltevandsslugt, ud for Bovlund Nymarksvej mod vest ligger der en lidt mindre smeltevandsslugt. Området fra Branderup Mølle mod Agerskov er højest sandsynligt også en mindre slugt, men formen er ikke så tydelig som de andre steder. Smeltevandssletterne dækker hele Bålsted området og videre ud mod Løgumkloster, og fra Bovlund ud mod Bedsted, der ligger de lettere sedimenter, som er skyllet ud med smeltevandet fra gletcherne. Israndslinien, hele vejen fra vest for Revslund løber den ind syd for Branderup by, ud forbi Bjerggården hvor den er rigtig tydelig i landskabet, videre syd for Bovlundbjerg, hvor den så flader ud og bliver mere utydelig. Undergrunden i Branderup er meget forskelligartet, det skyldes istiden. Undergrundens sammensætning kan skifte indenfor en meter fra moræneler (blåler) til strandsand, som blev set ved udgravning til Fyrvænget Søen. I den nordlige del er bunden ren hvid finsand, den sydlige del er blåler, overgangen er knivskarp.

Kridt tilført med gletcheren, Sandsynligvis fra Møns Klint.



Da der blev etableret et regnvandsbassin ved Løgumklostervej, var hele bunden blåler. Overalt lå der kridtstykker i størrelser fra bittesmå og op til 6-7 cm i diameter. Arkæologer mener de stammer fra næstsidste istid og er kommet fra Møns klint. De skriver: Det karakteristiske indhold af kalk i moræneleret viser at det sandsynligvis er tilført med Warte isen, den sidste del af Saale istiden, Weischel istiden var den sidste vi havde, den kom ikke helt så langt vestpå som Branderup.

Spørgsmålet er ?

**HVOR TYK VAR DEN IS SOM FORMEDE VORES EGN ???
Var den 100 eller 1000m tyk.**